



Velkommen til Tølløse

Tølløse er i flere henseender en ung by. Centrum omkring Jernbanevej går tilbage til 1890'erne, da håndværkere og købmænd etablerede sig langs med banen og på Tølløsevej-Kvarmløsevej i forbindelse med den nyåbnede jernbaneforbindelse mellem Roskilde og Kalundborg. Denne gamle kerne blev med tiden udvidet med parcelhuskvarterer og byen tæller nu 3800 indbyggere. Og den vokser stadigvæk: en ny udstykning til 120 parceller er på vej syd for byen.

Lige vest for byen ligger Tølløse slot med den oprindelige landsby, nu Gl. Tølløse, som er vores kirkeby. Mod øst ligger en anden gammel landsby, Kvarmløse, som nu er ved at blive slugt op af stationsbyen. Derfra er der ikke langt til Soderup, som er et beskyttet landsbymiljø med kirke og gamle huse. Syd for byen forbundet med en cykel- og spadseresti ligger Nr. Eskilstrup, som har bevaret de oprindelige landsbytræk.

Nutidens Tølløse præges af ungdom med i alt fire skoler: Elverdamskolen, som er en moderne centralskole, Sejergaardsskolen, som både er privatskole og musikefterskole, Tølløse Privat- og Efterskole og Efterskolen på Tølløse slot. Desuden er der en produktionsskole. Alle disse unge mennesker bringer liv i en by, som ellers i stigende grad er blevet en pendlerby.

Til de små er der både vuggestue og flere børnehaver, som vil blive afløst af en helt ny børneinstitution, som nu er under opførelse. Ved Gl. Tølløse, den oprindelige landsby, er der også en privat skovbørnehave. Der er to lægehuse at vælge imellem.

For pendlerne og gymnasieelever er der gode trafikforbindelser takket været DSB's halvtimesdrift til hverdag mod København og Kalundborg. Og der er privatbanens forbindelse til Slagelse.

Indkøbsmuligheder er der fortsat en del af, men som mange andre mindre byer har også Tølløse oplevet butiksdøden. Der er fire supermarkeder, der alle ligger ved Centertorvet i den ene ende af byen. Og det er ikke alle tilfredse med. På Jernbanevej ligger stadigvæk isenkræmmer, håndkøbsudsalget og en dametøjsforretning, og vi har to slagtere og en håndværksbager. Dem værner vi om!

Ud over sognekirken har vi Baptistkirken, som ligger midt i byen og som er centrum for en del aktivitet.

Strøgkunst har overtaget en del af de tomme butiksvinduer, og et fællesskab af aktive borgere arbejder ihærdigt for byforskønnelse og arrangerer Skt. Hansbål, julemarked m.m.

Der er et omfattende foreningsliv med muligheder for alle aldre og alle interesser, både inden for idræt og sport og kultur. Byen har et velforsynet bibliotek med delvis selvbetjening og et lokalhistorisk arkiv.



Tølløse Lokalforum



Tølløse ligger smukt på kanten af Elverdamsdalen og med adgang til flere skove: fra stationsbyen til Tølløse Skov og Nederskoven, fra Kvarmløsesiden ad Hovstien til skovene ved Aastrup Kloster og til Taderød og Tadre Mølle og lidt længere væk til det storslåede landskab ved Brorfelde med stejle bakker og skov.

Fra sin oprindelse som stations- og håndværkerby har Tølløse en masse smutveje (slipper) fra de ældste veje og gader og ind til de senere udstykninger, så man kan nøjes med at blive i byen og alligevel få sig en varieret tur. Og også de nye udstykninger er ved et stisystem forbundet til den gamle bykerne.

Tølløse har måske ikke det hele, men vi har meget at byde på!